

BELEIDSPLAN STICHTING HOTEL DE HOOP

We geloven dat mensen zijn geschapen in relatie tot elkaar en tot God. Als samenleving is het belangrijk om naar elkaar om te zien. Voor elkaar te zorgen, in goede én slechte tijden. Helaas leven mensen soms in zeer nare omstandigheden, waarbij herstel nodig is om weer volledig tot hun recht te kunnen komen. Als bewoners van Hotel de Hoop willen we mensen rust, structuur en begeleiding bieden.

Ons primaire doel is om te streven een hemelse plek te zijn, waar we met elkaar leven en dit delen met anderen. Een hemelse plek is waar we vanuit liefde met elkaar leven, mensen elkaar opbouwen, waar het veilig is om te zijn, waar je welkom bent ook als je niet alles 'op orde hebt' en waar we met elkaar Jezus volgen. We vertrouwen dat het resultaat is dat wij als bewoners, onze meewoners én gasten zo in hun kracht komen te staan.

Als groep functioneren we zoals een bos van mammoetbomen waar kracht vanuit gaat. De wortels steken niet diep maar zijn afhankelijk van elkaar. Het heeft een horizontaal wortelgestel dat verstrengeld is met elkaar. Dit zorgt ervoor dat ze tijdens storm en een bosbrand overeind blijven. Ze kan slagen incasseren zonder de ander te verwonden. Om voort te planten zullen zaden deels verbranden. Nieuw zaad groeit door licht, vocht en een kale bodem..

Dit beeld vertaalt de afhankelijkheid waarin we leven. Het geeft weer dat we één zijn met de Liefde en daarin in staat zijn tot incasseren van pijn en afwijzing. We kunnen in liefde reageren en kunnen over eigen belangen en pijn heen kijken om tot bloei te brengen. We verlangen naar het Licht te groeien met onze kruinen dichtbij de hemel. We functioneren als voorbeelden; zaden kunnen groeien in een prikkelarme, voedingsrijke, en geliefde omgeving. Of je nu boom bent, zaad of passant; je voelt je onderdeel van het geheel. De bomen geven richting en perspectief op iets groters. Het bos is uitnodigend; mensen komen de grootsheid bewonderen en worden geraakt door de krachtige uitstraling.

Onze visie komt in het kort aan op de volgende speerpunten:

- Ieder kiest zelf
- We zorgen voor elkaar
- We ontdekken wie we zijn
- We leren door te ervaren
- We stemmen op elkaar af
- We leven in eenvoud en balans

- We dienen anderen
- We kijken naar het totaal

Onze inspiratie komt van Jezus, die gekomen is om aan arme mensen het goede nieuws te brengen, om aan mensen die lijden weer hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, om mensen met verdriet te troosten en om mensen weer vreugde te geven.

We bieden als groep mensen ruimte om momenten of periodes aan te sluiten:

- ... meewoners die circa een jaar meeleven en zo herstellen van een moeizame periode waar ze in hebben gezeten om vervolgens weer zelfstandig te kunnen wonen (beschermd wonen)
- ... gasten die voor een kortere tijd aansluiten in de groep. Hierbij denken we aan; bezinningsweekenden, bijkomen van burn-out of gewoon vakantie.
- ... buren; we zijn geen eiland; we trekken op met de mensen die in de omgeving wonen. We bieden een open huis, we zijn betrokken bij wat er in de buurt gebeurt en sluiten aan op behoefte die er in de omgeving is op het gebied van ontmoeting.

We werken aan een veilige cultuur om samen te leven. We bieden elkaar de ruimte om elkaars identiteit en talenten te ontdekken. We bieden meewoners professionele begeleiding naar herstel van hun leven. Hierbij voldoen we continue aan alle wettelijke eisen en hebben we een gezonde financiële situatie, zonder winstoogmerk.

Qua organisatie hebben we een Stichting opgericht met Pieter Albracht (voorzitter) en Maarten van den Berg (secretaris) als bestuurders. Matthias Freeke (voorzitter), Hannah Schultink en Anja Visscher vormen onze Raad van Toezicht. Zij verrichten onbezoldigd hun werkzaamheden. Voor meewoners is een vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris beschikbaar.

Onze inkomsten zullen komen uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten of alle andere verkrijgingen en baten. We hebben geen vermogen.

